

**Equip**

Peter Tsukahira

# EQUIP

*Toerusting op weg naar het Koninkrijk*



Scholten Uitgeverij



# Videomateriaal

In de kader van dit boek is er een speciale 20-delige videoserie opgenomen over het Koninkrijk. Deze serie is beschikbaar met Nederlandse ondertiteling op het YouTube kanaal van ICEJ Nederland.

Scan de QR code om naar de playlist te gaan en de video's te bekijken:



Equip - Toerusting op weg naar het Koninkrijk

© 2023 Scholten Uitgeverij BV  
Burgemeester Drijbersingel 25  
8021 DA Zwolle  
info@scholtenuitgeverij.nl  
www.scholtenuitgeverij.nl

Omslagontwerp: Jordan Silver / levireinds.nl  
Binnenwerk: Levi Reinds  
Drukwerk: www.drukcase.nl

Oorspronkelijke titel: Equip - Your Personal Journey to the Kingdom  
© 2020 by Peter Tsukahira, Haifa  
www.petertsukahira.com

Vertaling door: International Christian Embassy Jerusalem (ICEJ) Nederland

Eerste druk, juli 2023  
ISBN: 9789083313047  
NUR: 707

Bijbelvertalingen: Tenzij anders vermeld, zijn alle geschriften ontleend aan de Herziene Statenvertaling. Er zijn enkele Schriftcitaten ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling, Statenvertaling, NBG

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden veelevoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

All rights reserved. No portion of this book may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means – electronic, mechanical, photocopy, recording or any other – except for brief quotations in printed reviews, without the prior written permission of the publisher.



# Dankbetuiging

Ik ben God dankbaar voor mijn familieleden en de vele dierbare vrienden die aan dit boek hebben bijgedragen en mij in de loop der jaren hebben geholpen dit onderwijs te ontwikkelen. Moge de Heer jullie genadig zijn en moge Zijn aangezicht op jullie allen schijnen. Mijn gebed is dat dit boek een nuttige bijdrage zal zijn voor velen in hun wandel als discipelen en dat we samen zullen delen in Gods beloning.

Peter Tsukahira, Karmelgebergte, December 2020

# Inhoudsopgave

## Mijn persoonlijke reis

### Inleiding

### Vertaalkeuzes

## Deel 1 Discipelen van het Koninkrijk

1. **Biologische groei**  
Gods Koninkrijk groeit door middel van discipelschap – telkens één persoon erbij.
2. **Wat is een discipel?**  
Discipelen beschikken over goddelijke eigenschappen die nodig zijn voor de groei van Gods Koninkrijk.
3. **Uit de menigte komen**  
In de evangeliën wordt een grote kloof zichtbaar tussen de mensen uit de menigte en degenen die aan Jezus' voeten kwamen zitten.
4. **Bestemming van een discipel**  
Het lot van een discipel wordt in gang gezet en verder geleid door de geïnspireerde woorden van God.
5. **Identiteit van een discipel**  
Wanneer wij gehoor geven aan Gods oproep tot discipelschap begint de ontwikkeling van onze eeuwige identiteit in het Koninkrijk.
6. **Sokken en schoenen van een discipel**  
Deze roeping tot vakgericht discipelschap gaat verder dan het principe dat iemand met de Heer wandelt.
7. **Opgeven om meer te verkrijgen**  
Een discipline ontwikkelen van geven, bidden en vasten.
8. **Harten van goud**  
De waarde en kracht van reinheid in het hart van een discipel.

## Deel 2 Funderingsherstel

9. **Herstel van alle dingen**  
Bijbelse beloften gaan in vervulling; wij leven in een tijd dat God Zijn Koninkrijk herstelt.
10. **Een sprong in de tijd voor de juiste context**  
Het terugbrengen van het evangelie aan het huidige Israël heeft impact op hoe we de Bijbel gaan lezen en begrijpen.
11. **Gods Huis “ontgrieken”**  
De Bijbel haalt ons uit het Westerse, Grieks-Romeins denken en brengt ons naar het Hebreeuwse wereldbeeld van de schrijvers.
12. **Nieuwe bouwstructuur voor de gemeente**  
Een bijbelse afstemming op Gods plannen betekent dat de gemeente in de eindtijd genoodzaakt is te veranderen qua vorm.
13. **Herstel van de eenheid van de Bijbel**  
De Bijbel is één enkel, geïnspireerd boek van Genesis tot Openbaring!
14. **De Bijbel interpreteren**  
Kunnen christenen zonder een speciale opleiding de woorden van de Schrift begrijpen?
15. **Israël en Gods Koninkrijk**  
Israël is door God uitverkoren als typebeeld en model van Zijn Koninkrijk ten bate van alle volken.
16. **Gods Koninkrijk verworpen**  
Israël verwierp Gods Koninkrijk met rampzalige gevolgen.
17. **De laatste vraag van de discipelen**  
In hun laatste minuten met Jezus op aarde, vroegen de discipelen Hem wanneer Gods Koninkrijk aan Israël zou worden hersteld.

## Deel 3 – Geloof en Werken

18. **Geloof + werken = verlossing**  
Geloof in God en de goede werken die daaruit voortvloeien kunnen niet van elkaar gescheiden worden.

19. **Evangelie aan de Joden**  
Telkens wanneer de schrijvers van het Nieuwe Testament zich richten tot het volk Israël leggen zij de nadruk op het belang van goede werken.
20. **Drie leringen over het einde**  
Jezus' onderricht over oordeel en Zijn wederkomst is gericht op het ontwikkelen van gedrag dat leidt tot verlossing en beloning.
21. **Gods wonderbaarlijke plan voor ons leven**  
Vanwege Gods liefde en volmaakte kennis van de toekomst, heeft Hij plannen gemaakt met iedereen voor onze geboorte.
22. **Zijn stem verstaan**  
God kunnen horen en gehoor geven aan Zijn oproep bepalen de richting van ons leven.
23. **De weg naar het plan**  
Hoe kan ik Gods plan gaan opvolgen en Zijn wil voor mijn leven ervaren?
24. **Persoonlijke gave en zalving**  
God heeft iedereen geschapen met een geestelijke gave en het vermogen om gezalfd werk van dienstbetoon te verrichten.
25. **Waar is de Godsvrucht?**  
Iedere discipel is verantwoordelijk om voor een goddelijke impact te zorgen en geestelijk invloed uit te oefenen in dit leven.
26. **De weg omhoog is naar beneden**  
Door dienstbaar te zijn op de laagste plekken bereikt men meer voor Gods Koninkrijk dan door omhoog te klimmen in de ogen van anderen.
27. **Vrij zijn van rivaliteit**  
Echte nederigheid is in feite een reeks van belangrijke beslissingen die je kunnen vrijzetten en je veiligheid geven in Gods Koninkrijk.
28. **Andere mensen hebben de sleutels**  
Wijsheid betekent inzien dat andere mensen belangrijk zijn om vrucht te kunnen dragen in het uitleven van Gods roeping.

## Deel 4 - Wet en Genade

29. **De waarde van de wet en de rechtspraak**  
Het bewijs van Gods natuurwetten vindt men overal ter wereld.
30. **Wetmatig of wetteloos?**  
De gerechtigheid en barmhartigheid van Gods Koninkrijk nemen het op tegen de wetteloosheid van onze tijd.
31. **Jezus' Wet**  
Hoe interpreteerde en legde Jezus Gods wetten uit aan de mensen van Zijn tijd?
32. **Genade zo oneindig groot**  
God is zowel rechtvaardig als uiterst genadevol.
33. **Wet en vrijheid**  
Gods wet bepaalt en beschermt persoonlijke en burgerlijke vrijheden.
34. **Betekent vrijheid onafhankelijkheid?**  
Betekent vrijheid dat er geen enkele terughoudendheid meer is?
35. **Wet van de Geest**  
Wat is het verschil tussen de Geest en de Letter van Gods wet?
36. **Zonen stellen de waarom-vraag.**  
Eén woord, een simpele vraag is de sleutel tot het vinden van de geest van Gods wet.
37. **Liefde is het grootste goed**  
Liefde is de grootste wet en de hoogste waarde in Gods Koninkrijk.
38. **Gods wetten inzake voedsel**  
Hoe moeten we de spijswetten van de Tora interpreteren?
39. **Feesten van de Heer**  
Welke waarde hebben de bijbelse feesten en de bijbelse Kalender voor christenen van nu?
40. **Paulus' vrijheid**  
Paulus was gehoorzaam als dienstknecht van de Heer; toch vond hij de vrijheid die weinigen sinds zijn tijd bereikt hebben.

## Deel 5 – De hele wereld over

41. **Het wereldwijde Koninkrijk**  
Discipelen hebben een wereldwijde visie nodig; God werkt lokaal, maar Zijn plannen zijn wereldwijd.
42. **Wat is een natie?**  
Natiën ontstaan wanneer volksstammen en etnische groepen met elkaar overeenkomen om als één groep geregeerd te worden.
43. **Dubbel burgerschap**  
Hoe ziet onze dubbele roeping als aardse en hemelse burgers eruit?
44. **Joden en heidenen zijn gelijkwaardig**  
Door het offer van Jezus heelde God de wonden van verdeeldheid tussen Israël en de heidenvolken.
45. **Mannen en vrouwen zijn gelijkwaardig**  
De grootste scheidslijn in de hele mensheid vindt zijn oplossing in Gods Koninkrijk.
46. **Leren van het voorbeeld van Israël**  
Israël struikelde toen het werd geroepen om verder te gaan dan raciale tolerantie tot liefde.
47. **Culturele grenzen overschrijden**  
Discipelen die getraind zijn in de hemelse cultuur zullen altijd culturele grenzen oversteken.
48. **Buitenstaanders brengen verandering**  
God geeft iedereen een unieke levenservaring. Hij gebruikt datgene dat ons anders maakt om noodzakelijke verandering te brengen.
49. **Klein is krachtig**  
De kerk van de toekomst zal groeien en de wereld voor God winnen door middel van allerlei netwerken en samenwerkingsverbanden waar discipelen worden gemaakt.
50. **Hou van je buurt**

De nieuwtestamentische gemeente begon als een netwerk van geestelijke burens en zij zal op dezelfde wijze triomfantelijk eindigen.

51. **Jezus' tekenen van het einde**  
In Mattheüs hoofdstuk 24 onderwees Jezus Zijn discipelen aangaande Zijn wederkomst en Hij voorspelde de tekenen van onze tijd nauwkeurig.
52. **De dagen van Elia**  
De discipelen van nu hebben dezelfde geest en kracht nodig die aan Elia werd geschonken om de crises en uitdagingen van de eindtijd aan te gaan.

## Literatuurlijst



## *mijn persoonlijke reis*

Nadat ik in 1973 vanuit een rebelse 'tegencultuur' achtergrond tot geloof kwam, werd het duidelijk dat ik volledig "heropgevoed" moest worden om mijn nieuwe geloof te gaan begrijpen. Nog geen jaar later begon ik aan een studie in Dallas, waar ik fundamentele bijbelse waarheden leerde. Daarna schreef ik mij in bij een bijbelschool dat verbonden was aan een grote charismatische kerk in Californië.

In mijn eerste maanden als gelovige had ik de roeping van de Heer ontvangen om Hem eerst in Japan en daarna in Israël te dienen. Op dat moment had ik geen idee hoe dat zou gaan verlopen. Toen ik ging studeren aan het seminarie had ik in de prille opkomende computerindustrie gewerkt. Na het voltooien van mijn Masteropleiding Theologie, vertrokken mijn vrouw en ik in 1982 naar Japan waar ik in dienst trad bij een groot Japans high-tech bedrijf in Tokyo.

Dit was een tijd van ongekende economische groei en ook het begin van een geestelijke vernieuwing in Japan. Ik kreeg de gelegenheid om medevoorganger te worden naast iemand die daar vele jaren had doorgebracht om een gemeente te helpen stichten voor zowel de internationale als de Japanse gemeenschap. In 1987 opende de Heer de deur voor ons om met

onze tweejarige dochter naar Israël te emigreren en ons te vestigen op het Karmelgebergte in de noordelijke stad Haifa. We zagen dat er behoefte was aan een door de Geest geleide uiting voor Messiaanse gelovigen in onze stad. Nadat de Golfoorlog (begin 1991) was afgelopen, kwamen we in contact met David en Karen Davis, die uit New York waren gekomen als pioniers voor het eerste drugsrehabilitatiecentrum in Israël dat gebaseerd was op bijbelse waarden. Samen stichtten wij de gemeente "Kehilat HaCarmel", die zowel Joden als Arabieren heeft bereikt en humanitaire hulp en onderdak verleent aan vele behoeftige en wanhopige mensen. Het netwerk van bedieningen blijft groeien en nu brengt een jongere generatie leiders, die wij als discipelen hebben opgeleid, de gemeenschap vooruit met hun eigen gaven en roepingen, en wij zijn getuige van het begin van een grote oogst onder de Israëli's. Ik heb bijna mijn halve leven in Israël gewoond. Toen wij als nieuwe immigranten aankwamen, was de staat Israël nog geen veertig jaar oud en vocht zij nog altijd voor haar voortbestaan tussen de vele vijandige burens. Dit was in een tijd dat Israël nog niet bekend stond om haar enorme prestaties op het gebied van innovatie en technologie. Voor de meeste mensen was het gewoon een klein land in het Midden-Oosten. De internationale wereld evenals de evangelische kerken waren zich niet zo bewust van wat er zich in het land afspeelde. In het begin van de jaren negentig reisde ik voor het eerst naar andere landen om les te geven over de bijbelse en profetische betekenis van Israëls herstel als een moderne natie en de heropkomst van Israëli's Messiaanse gemeenschappen. Het enthousiasme dat we met eigen ogen konden zien hoe Gods profetische woorden tot leven kwamen was meer dan een emotie. Ik wist dat we deel uitmaakten van een historische gebeurtenis en van een hemelse openbaring die hoe dan ook gedeeld moest worden. Deelnemen aan erediensten waar Jezus (of Jesjoea, dat is Zijn Hebreeuwse naam) geëerd wordt als Messias en Koning in Zijn eigen land, door Zijn eigen volk en in Zijn eigen taal, namelijk het Hebreeuws, voor het eerst na bijna tweeduizend jaar was en is nog altijd één van de grootste gebeurtenissen van onze tijd. Ik wilde dat alle

christenen deze waarheid zouden zien als de vervulling van Gods beloften uit de Schrift en als een hedendaagse realiteit. Maar helaas leek het erop dat het overgrote deel van de kerk niet klaar was om vooruitgang te boeken met Gods bedoelingen van deze enorme historische gebeurtenis. Ik moest denken aan een tragisch voorval uit de Amerikaanse Burgeroorlog. In het voorjaar en de zomer van 1864, toen de oorlog tussen Noord en Zuid zich in de eindfase bevond, waren de strijdende legers in een impasse terecht gekomen rondom een strategische stad Petersburg in Virginia. Als de Noorderlingen de gevechtslinies van de Zuiderlingen bij Petersburg konden doorbreken, dan zou de zuidelijke hoofdstad Richmond vallen wat het einde van de oorlog zou betekenen. Uiteindelijk bedachten de Noorderlingen het plan om een tunnel te graven onder de vijandelijke linies door en vervolgens een enorme explosieve lading tot ontploffing te brengen, om zo een doorbraak te forceren, de stad in te nemen en de oorlog te beëindigen. Op de dag van de aanval werkte de ondergrondse explosie zoals gepland, maar de aanvallende troepen waren totaal niet getraind of en onvoldoende geïnstrueerd hoe ze dan door de ontstane opening heen moesten stormen om hun doel daadwerkelijk te veroveren. In verwarring zwierven zij rondom de indrukwekkende krater, lang genoeg om de zuidelijke troepen de kans te geven zich na de verrassing te herpakken, te hergroeperen en hen met veel verliezen terug te drijven. De oorlog sleepte zich bijna een jaar langer voort, waardoor nog veel meer levens nodeloos verloren gingen. Voor mij is het nu duidelijk dat er in onze tijd een profetische “explosie” van bijbelse proporties heeft plaatsgevonden. Wij als kerk hebben het “wonder” van Israël’s wedergeboorte aanschouwd. Net als de noordelijke legers die zo onder de indruk waren van de enorme krater dat zij in de strijd niet verder kwamen dan het eerste doel, begrijpen wij niet wat wij vervolgens moeten doen. De betekenis van Israël’s herstel en het ontstaan van een inheemse geloofsgemeenschap is een profetische doorbraak van ongekende proporties. Zelfs Jezus’ discipelen vroegen Hem naar dit herstel gedurende hun laatste ogenblikken met Hem op aarde (Handelingen 1:6). Het is overigens een doorbraak die niet moet worden

gezien als een doel op zich, maar eerder als een middel tot een nog groter doel. Gods grote doel is niet het herstel van Israël omwille van zichzelf. Zijn doel is het herstel van het Koninkrijk van God zoals Hij het bedoeld heeft. Jezus heeft nooit gezegd dat de wederoprichting van Israël - of zelfs de redding van heel Israël - Gods uiteindelijke doel was, maar Hij gaf aan op de volgende manier te bidden: “Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op aarde” (Mattheüs 6:10). Hij benadrukte Gods Koninkrijk als de hoogste aardse prioriteit voor Zijn discipelen toen Hij deze woorden uitsprak: “Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden” (Mattheüs 6:33). Jezus voorspelde dat Zijn boodschap van Gods Koninkrijk de wereld zou beïnvloeden vóór Zijn wederkomst. Hij zei: “Dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen” (Mattheüs 24:14).

Ik kwam tot het besef dat Israël’s unieke bijdrage inhoudt: het goede nieuws van Gods Messiaanse Koninkrijk aan alle andere volken te brengen. Israël werd door God uitgekozen als Zijn instrument om een “zeggen te zijn voor alle geslachten van de aardbodem” (Genesis 12:3) en een “licht voor de volken” zoals geschreven staat in het boek Jesaja 60:1-3. Een naar binnen gericht licht dat alleen op zichzelf schijnt is echter duisternis, een “zwart gat”. Israël’s bestemming is om een volk te zijn dat God dient, dat als Zijn

Uiteindelijk  
begon ik in te  
zien dat er  
meer achter  
Israël’s bestaan  
zit dan op het  
eerste gezicht  
lijkt –  
zelfs met mijn  
geloofsbril op.

menselijke, nationale instrument model staat voor Gods Koninkrijk in de wereld. Toen ik meer hierover ging begrijpen, begonnen mijn predikingen te verschuiven van leringen over Israël naar leringen uit Israël. Ik focuste me niet meer alleen op het belang van Israël voor christenen, maar gaf onderwijs over het Koninkrijk van God en de oproep om discipelen van het Koninkrijk te maken in elk land. Dit is de grote opdracht van onze Heer (de "Grote Opdracht" in Mattheüs 28:18-20), die Hij persoonlijk aan Zijn Israëlische discipelen gaf. Die roep komt vandaag de dag opnieuw "uit Sion". Gods bedoeling voor deze eindtijdverschuiving - met de focus weer terug op Israël - wordt aangegeven met de volgende woorden die ons zowel door de profeten Jesaja als Micha worden gegeven: "Het zal in het laatste der dagen geschieden dat de berg van het huis van de HEERE vast zal staan als de hoogste van de bergen, en dat hij verheven zal worden boven de heuvels, en dat alle heidenvolken ernaartoe zullen stromen. Vele volken zullen gaan en zeggen: Kom, laten wij opgaan naar de berg van de HEERE, naar het huis van de God van Jacob; dan zal Hij ons onderwijzen aangaande Zijn wegen, en zullen wij Zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan, en het woord van de HEERE uit Jeruzalem." (Jesaja 2:2-3 en Micha 4:1-2) De komende tweeënvijftig hoofdstukken zijn een uiteenzetting van het onderwijs dat ik heb ontvangen tijdens mijn eigen reis.

Als we dieper kijken naar Gods bestemming voor Zijn volk Israël, zoals beschreven staat in de oude Hebreeuwse geschriften, wordt onze weg naar het Koninkrijk van God verlicht en zien we de noodzaak in om als discipelen vrucht te dragen. Graag deel ik met jullie wat de Heer mij heeft laten zien over de roeping om discipelen van Zijn Koninkrijk te maken en om datgene door te geven wat Hij mij vrijelijk heeft geschonken door de jaren heen.

